

BERGGIDS EDWARD BEKKER

EDWARD BEHAALDE IN 1987 ALS EERSTE NEDERLANDER HET **INTERNATIONAAL ERKENDE (UIAGM) DIPLOMA** VOOR SKI- EN BERGGIDS.





25 JAAR ZOEKEN NAAR POEDER

Ieder seizoen de mooiste afdalingen van de Alpen maken. Altijd weten waar de beste sneeuw ligt. Bovendien ga je skiën in exotische gebieden als de Canadese Yukon, West-Groenland, de Russische Kaukasus of van een vulkaan in de Andes. Wie zou dat niet willen? Berg- en skigids Edward Bekker doet het voor zijn werk. Alweer 25 jaar.

Woord: Rolf Westerhof

Foto's: Edward Bekker

Edward behaalde in 1987 als eerste Nederlander het internationaal erkende (UIAGM) diploma voor ski- en berggids. Hij woont vlakbij het mekka van de bergsport, Chamonix. Beklimmingen en afdalingen beginnen dus bij zijn voorkeur. Maar hoe is hij berggids geworden?

Edward vertelt: 'In het kader van mijn activiteiten voor wat toen nog de KNAV was (nu: NKBV, red.) volgde ik een cursus tot 'hochtourenführer' bij de Duitse 'Alpenverein'. Daar ontmoette ik Thomas Strobl en dat werd een goede vriend. We gingen samen veel tochten maken en via hem kwam ik in contact met Duitse berggidsen. Al sinds mijn zestiende wilde ik het liefst berggids worden,

EN WAT DOET EEN BERGGIDS DIE IN DE WINTER ELKE DAG OP DE SKI'S STAAT ALS HIJ EVEN EEN MOMENT VRIJ HEEFT? SKIËN!



maar in Nederland had iedereen me verzekerd dat zoiets onmogelijk was. Die gidsen hebben mij geïntroduceerd bij hun Duitse opleiding. Nadat ik mijn tochtenlijst (lijst met volbrachte alpine beklimmingen en tochten, red.) had ingediend, kon ik in 1984 meedoen aan het toelatingsexamen. We begonnen met het winterdeel en moesten voorskiën: eerst een reuzenslalom op tijd, vervolgens een steil couloir met diepe sneeuw en vervolgens nog één, maar dan met een zware rugzak op. En dat op van die smalle tandenstokerski's van toen! Overall stonden examinatoren, en bijna de helft viel af. Maar ik werd gelukkig toegelaten! Na vier jaar hard ploeteren mocht ik me officieel 'Staatlich Geprüfter Berg- und Skiführer' noemen'.

EEN EIGEN ORGANISATIE

In tegenstelling tot veel buitenlandse berggidsen werkt Edward niet voor een gidsenbureau. Edward heeft zijn eigen bedrijf: Edward Bekker Ski & Alpinisme. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt op het winterprogramma. Dat seizoen duurt ook het langste. In december beginnen de eerste freeri-

deprogramma's en -instructieweken en het loopt door tot diep in mei. Afgelopen jaar heeft Edward samen met zijn vrouw Ilse in Finhaut (net over de Zwitserse grens bij Chamonix) een nieuw chalet gebouwd, het zogenaamde 'Bekkerchalet'. Daar kan een deel van de deelnemers in een relaxte atmosfeer verblijven.

VERANTWOORDELIJKHEID

Als berggids draag je altijd de verantwoordelijkheid voor je gasten. Dat geldt in de winter in lawinegevaarlijke omstandigheden of op ondergesneeuwde gletsjers met verraderlijke spleten, maar evengoed zomers bij een beklimming van de Mont Blanc, Monte Rosa of de Matterhorn. Edward: 'Gelukkig -en dat moet ik misschien afkloppen- heb ik met mijn organisatie nog nooit een serieus ongeluk gehad. Maar de verantwoordelijkheid weegt natuurlijk zwaar. Naast het gidsen van een groep, ben ik ook voortdurend betrokken bij onze andere groepen met gidsen in het terrein. Als gidsenteam zijn we continu met elkaar in contact en wisselen onze ervaringen over weer, omstandigheden en sneeuw uit.'

ERVARING

Gaat het organiseren en maken van tochten door de bergen na 25 jaar reizen niet een keer vervelen? 'Ik vind het juist heerlijk dat ik zoveel ervaring heb. Dat is absoluut een toegevoegde waarde in dit beroep. Echt verstand van lawinekunde heb ik bijvoorbeeld pas in de praktijk opgedaan. Hoewel je nooit 100 % zekerheid kunt krijgen, heb ik nu pas het idee dat ik er een goede kijk op heb. Mijn ervaring stelt me ook in staat om heel flexibel met het programma om te springen. Ik ken de meeste plaatsen, ook de kleintjes, inmiddels goed en weet precies waar ik moet zijn als het slechte weer bijvoorbeeld uit het Noorden komt.' En wat doet een berggids die in de winter elke dag op de ski's staat als hij even een moment vrij heeft? Hij antwoordt resoluut: 'Skiën! Na al die jaren vervel ik me nog altijd nooit op ski's. Eigenlijk blijf ik wat dat betreft een jonge hond: een powderhond met een speurneus voor verse poeder.'

Het beroep berggids

Poeder:

★★★★

Reizen:

★★★★

Vrije tijd:

★

Verantwoordelijkheid:

★★★★★

Gezondheid:

★★★★

Pistes:

★

Informatie: www.edwardbekker.com